

NYT TIL SKUFFEBIBELEN

Fortæl bibelfortællingen med vedlagte tegnefilmsfigurer

I dette brev har vi printet figurer fra DFS' tegnefilm om Daniel i løvekulen. De er lige til at klippe ud, lægge ned i jeres skuffebibel og bruge dem til at fortælle bibelfortælling. **Gør det fx til allehelgen, hvor den nye gratis temaside allehelgen.soendagsskoler.dk blandt meget andet har en genfortælling af denne fantastiske bibelhistorie.**

Sådan gør du

- 1** For at bruge figurerne skal de klippes ud efter de stiplede linjer og tapes sammen. Nogle af figurerne har flere ansigtsudtryk (så hedder de fx "Daniel 1" og "Daniel 2" og har en lille flap i toppen). De ekstra hoveder klistres på med tape på flappen. Dermed kan hovede 2 vippes op og dække hovede 1.
- 2** Når du har klippet og tapet sammen, kan du fortælle bibelfortællingen ved hjælp af figurerne. Lær fortællingen godt at kende, og gør den til din egen. Og husk at lægge figurerne på stak i den rigtige rækkefølge, så du ikke skal bladre dem igennem, når du fortæller.
- 3** Efter du har fortalt din fortælling, kan du vise tegnefilmen, som du kan finde på YouTube. Børnene vil kunne genkende figurerne fra din fortælling, og det bliver ikke kedeligt for dem at se fortællingen en gang til. Hvis du synes, kan du til sidst lade børnene lege eller spille teater med figurerne. Så kan de få fingrene i historien og lære den endnu bedre at kende. God fornøjelse!

1 Klip ud



2 Fortæl historien



3 Vis tegnefilmen



Link til YouTube



I burde have fået skuffebibelen ...

Hvis ikke, så tag fat i jeres lokale konsulent. Som en fast del af klubbens start kan I se, hvad der i dag gemmer sig nede i bibelen. Der kan være hint til forkyndelsens tema, til aktiviteter, I skal lave - eller hvilke sange, I skal synge. Skuffebibelen bliver hurtigt en fast startgenstand, og I kan inddrage børnene ved at se, hvad der er i den; gætte, hvad der skal ske osv.

(Har I ikke skuffebibelen, så brug en egnet æske i stedet).

Brug skuffebibelen til sanser og bibelvers

Hvis I bruger Børnefrø, er der ofte i materialet under *Brug af sanser* forslag til en konkret ting, I kan bruge i forkyndelsen. Det er helt oplagt at lægge tingene foreslået her ned i skuffebibelen. Børnene vil se frem til, hvad der mon gemmer sig og hvilke sanser, der skal i spil i dag. I kan også bruge skuffebibelen til dagens huskeord.

Køb Børnefrø 1-3 og få meget mere inspiration til forkyndelsen.
boernefro.soendagsskoler.dk

1 Klip ud





Minister B.1



120 ministre





Babylon 1



Minister A.2



Minister B.2



Babylon 2



Månedens
medarbetar





Daniel 3



Engel





Dareios 1



Soldater





Tjenestefolk



Ny lov fra kongen

NY LOV FRA KONGEN

De næste 30 dage må
man ikke bede til andre
guder eller mennesker
end kongen.

Straffen for overtrædelse
af loven, er at man bliver
kastet ned til løverne i
løvekulen



Løve B



Løve A



2 Fortæl historien med figurerne

3 Se tegnefilmen

Link til YouTube
hvis I bagefter vil
se tegnefilmen



Indledning

Figurer der skal bruges

Dareios
Babylon (landkort)
120 ministre
Minister A
Minister B
Daniel
Månedens medarbejder

Handling

Engang, for cirka 2600 år siden, levede der i landet Babylon en konge, der hed Dareios.
Dareios var konge over et mægtigt rige, hvor der boede så mange mennesker, at han havde brug for hjælp til at holde øje med, hvad der skete.
Dareios ansatte 120 ministre til at holde øje og bestemme i forskellige dele af riget.
Han ansatte tre ledere, der skulle bestemme over ministrene. Én af de tre ledere var Daniel.
Daniel var meget dygtig til sit arbejde. Derfor har jeg taget det her *Månedens medarbejder*-skilt med. For kongen syntes virkelig at Daniel var god, og derfor sagde han: "Måske skal Daniel bestemme over ALLE de andre og være leder i hele riget".
Da de andre ledere og ministre hørte, hvad kongen overvejede, sagde de til hinanden: "Lad os finde noget vi kan anklage Daniel for – han MÅ have gjort noget ulovligt, vi kan anklage ham for".
Men Daniel havde ikke gjort noget ulovligt, så ministrene og lederne måtte finde på noget andet, for at få sat en stopper for Daniel.

Fælden

Figurer der skal bruges

Minister A
Minister B
Dareios
Daniel,
Ny lov fra kongen
Soldater

Handling

Ministrene og lederne bestemte sig for at gå op til kongen.
De sagde til kongen: "Deres kongelige højhed, vi er blevet enige om at foreslå Deres højhed at lave ny lov. Alle, der i de næste 30 dage beder til andre guder - eller til andre mennesker - end kongen, skal smides ind til løverne i løvekulen".
Kongen syntes det lød som en god idé, og skrev straks sådan en lov.
Og når først kongen havde lavet en lov, så kunne ingen lave den om – ikke engang kongen selv.
Daniel hørte om loven.
Men han gik alligevel hjem, åbnede sine vinduer, lagde sig på knæ og bad til Gud.
Det gjorde han tre gange om dagen, ligesom han altid havde gjort.
Men ministrene og lederne havde fået kongens vagter til at ligge på lur, og da de så Daniel bede til Gud, skyndte de sig at hive ham med op til kongens palads.
De sagde til kongen: "Daniel beder til sin gud tre gange om dagen, selvom du har skrevet en lov, der siger at man ikke må. Straffen er, at han skal smides ind til løverne i løvekulen".
Kongen blev ked af det, for han vidste at Daniel var en dygtig leder og en mand, der ellers ikke gjorde noget ulovligt, men han sagde: "Jeg har skrevet loven, så smid Daniel ind til løverne i løvekulen".
Men han sagde også til Daniel: "Jeg håber, at den gud, du beder til tre gange om dagen, må redde dig fra løverne!"

Løvekulen

Figurer der skal bruges

Dareios, Tjenestefolk, Daniel, Løve A, Løve B, Engel, Soldater

Handling

Kongen gik tilbage til sit værelse, og da tjenerne kom med mad og drikke, sagde kongen: "Nej tak, og lad mig være alene. Jeg vil sove".
Men kongen lukkede ikke et øje.
Tidligt om morgenen, da solen stod op, stod kongen op og skyndte sig hen til løvekulen.
Da han nærmede sig, råbte han til Daniel med en bekymret stemme: "Daniel, Daniel, har den gud du beder til tre gange om dagen reddet dig fra løverne?"
Der lød en stemme nede fra løvekulen: "Herre, konge, min gud sendte en engel, der lukkede løvernes gab, så de ikke kunne gøre mig noget".
Kongen var meget glad for at høre, at Daniel var i live.
Han sagde til sine vagter, at de skulle løfte Daniel op fra løvekulen.
Og da Daniel kom op fra løvekulen, kunne alle se, at han ikke havde en eneste skramme på kroppen eller tøjet, fordi han havde stolet på sin Gud.